

## Factsheet Helden

### Willem van Oranje

#### Oorlogsheld / Politieke held



Portret van Willem van Oranje door Adriaen Thomasz Key

Willem van Oranje wordt wel de 'Vader des vaderlands' genoemd, omdat Nederland dankzij hem een onafhankelijk land werd (hoewel hij zelf toen al niet meer leefde).

Daarvoor was Nederland onderdeel van het een groot koninkrijk dat uit een groot deel van Europa bestond. Willem van Oranje was de baas over Nederland namens de koning, Filips II.

Omdat Willem van Oranje ruzie kreeg met de koning ontstond de Tachtigjarige Oorlog, waardoor Nederland uiteindelijk los kwam van het grote koninkrijk.

Een van de redenen van de ruzie was dat koning Filips II streng rooms-katholiek was en niet wilde toestaan dat mensen iets anders geloofden.

Hoewel Willem ook katholiek was, was hij het niet met Filips II eens dat anderen moesten worden gedwongen om hetzelfde te geloven.

Hij werd in 1584 doodgeschoten.