



“Alle Nederlandse pers opgerot!”



Willem-Alexander

“Ik heb hartgrondig het land aan kouwe drukte en aan pompeus gedoe. En als iemand denkt me daarmee een plezier te doen, dan denk ik wel eens: Het is eigenlijk grievend, dat je zo over me denkt.”



Juliana

“Ik maak me nog niet druk over m'n toekomst. Ik wil nu gewoon graag hockeyen.”



Amalia



	
“De leugen regeert.”	Beatrix
	
“Ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden, voortaan getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs dezen weg bereiken.”	Wilhelmina
	
“Koning Gorilla.”	Willem III
	
“Ik blijf koning maar jullie hebben de leiding.”	Willem II
	
“De grondwet hoeft slechts beschouwd te worden als een stuk speelgoed in handen van het volk, om dit den waan van vrijheid te geven, terwijl men het in wezen kneedt naar de omstandigheden.”	Willem I